

21 DE KAPPER

Sam is bij de kapper. Hij zit op een stoel, naast mama, en hij is nog niet aan de beurt. Hij kijkt eens rond. Overal zijn spiegels. En overal staan stoelen. Er lopen wel vier vrouwen rond met een schaar in hun hand. Een van hen komt naar Sam toe. 'Ga je mee? Je bent aan de beurt,' zegt ze. Sam staat op. Eigenlijk vindt hij het wel een beetje spannend. Hij mag op een grote stoel zitten en hij krijgt een soort schort om. Sam kijkt in de spiegel. Hij ziet een jongetje met veel te lang haar.

Dat is hijzelf.

'Hoe wil je het hebben?' vraagt de kapster. Sam denkt na.

'Groen,' zegt hij dan.

De kapster schiet in de lach, en mama ook.

'Het mag wel lekker kort,' zegt mama. 'Dan kan Sam er weer een poosje tegen.'

De kapster knikt en pakt een schaar. En dan begint ze te knippen. Sam voelt er niks van. Af en toe pakt de kapster een grote spuit waarmee ze het haar van Sam nat spuit. Dat is wel een beetje koud. Sam ziet er nu gek uit. Aan een kant is zijn haar al mooi kort. Maar aan de andere kant is het nog lang.

'Ik vind het niet zo mooi,' zegt Sam. De kapster moet alweer lachen.

'Nee, nu is het nog heel gek hè? Wacht maar even. Ik ben zo klaar en dan zie je er veel leuker uit. Wil je stoere stekels hebben?' Dat wil Sam wel.

Dat heeft papa ook. De kapster knipt nog even door en dan legt ze de schaar neer. Ze pakt wat gel en smeert dat in het haar van Sam. Nu heeft hij stekels.

Sam wil al van de stoel afglijden maar de kapster houdt hem tegen.

'Wil je nog steeds groen haar?'

Sam knikt. 'Ja,' zegt hij. De kapster loopt weg en komt even later met een klein spuitbusje terug. Ze spuit ermee over het haar van Sam. Er komt groen spul uit.

Ineens is het haar van Sam ook groen. Hij kijkt ernaar in de spiegel.

Het ziet er gek uit. Maar wel leuk.



'Nu ben je de stoerste jongen van de stad,' zegt de kapster. En dan mag het schort af en is Sam eindelijk klaar. Mama pakt haar portemonnee en loopt naar de kassa. En dan gaan ze naar buiten. Ze fietsen naar huis.

Als ze thuis zijn wil Sam naar Sara. Gelukkig vindt mama het goed.

'Kijk, mijn haar is groen,' zegt Sam. Sara kijkt met open mond naar Sams haar.

'Ik vind het heel erg stom,' zegt ze.

'Pfff,' zegt Sam boos. 'Je bent gewoon jaloers. Groen haar, dat is stoer.'

Dat heeft de kapster zelf gezegd.'